

Herdenking 4 mei.

Op 5 mei a.s. vieren we nationaal dat het 65 jaar geleden is, dat we zijn bevrijd van de Duitse bezettingsmacht.

In **Baflo zijn we op 18 april** door de Canadezen bevrijd. Door het Regina Rifle Regiment. Het Regiment behoorde tot de 3^e. Cnd. Division, 1st. Battalion, dat op 6 juni 1944, D-day, was geland op Juno Beach in Normandië. Het Regiment bestond in meerderheid uit boeren van Saskatchewan. The Regina Rifle Regiment was betrokken bij de eerste landingsgolf. Sinds 1982 heten ze The Royal Regina Rifles. Prinses Anne van Engeland is Kolonel-in-Chief.

Op 4 mei herdenken we “ Hen die vielen ”.

In **Den Andel** vindt de herdenkingsplechtigheid plaats op de begraafplaats. Vanuit de kerk, plaats van samenkomst, gaat men naar het graf van

Flight Sergeant Evered Arthur Reginald Leavers.



Rex, zoals hij genoemd werd, 24 jaar, piloot, vloog op 16 juni 1941 met een Blenheim IV in het 21^e squadron van de “Anti-Shipping Beat 7” van de RAF. Hij was een DEM=Defensively Equipped Merchantman. Volunteer reserve (individuele militaire reservist). Engelsman. Bij een laagvlieg aanval kwam het vliegtuig in aanraking met de mast van een “squealer” (= een radio-equipped early-warning trailer) en stortte bij een Fries eiland, nabij Borkum in zee. Het lijk van Rex Leavers werd in juli 1941 gevonden op het wad bij Den Andel.

(Hierover is ook iets over geschreven in: “En nooit was het stil....” dl. 1 – blz. 267).

8012 Rampen en oorlogen

Van de beide andere bemanningsleden is Flight Sergeant **Joseph William Howell Phelps**, leeftijd onbekend, RAF, Engelsman, volunteer reserve, begraven op Sage War Cemetery, 30 km. ten zuiden van Oldenburg.

Sergeant **Ian Overheu**, 23 jaar, Royal New Zealand Air Force, Nieuw Zeelander, wordt genoemd op panel 64, in het Runnymede Memorial, gelegen op ca. 4 mijl van Windsor, Engeland. Hier worden Engelse piloten die geen graf hebben, op naam herdacht.

In 1973 heeft de Rijks Water Staat op Rottumerplaat een vliegtuig opgegraven.

De Vliegtuigbergingsdienst heeft toen vastgesteld, dat het een Blenheim IV was en dat er geen stoffelijke resten meer aanwezig waren.



Een gerestaureerde Blenheim IV. De roundel is duidelijk zichtbaar.

Een vleugel, die er afgesloopt was, is meegenomen naar de wal. Het was niet mogelijk om meer van het vliegtuig boven water te krijgen. Het gat is daarna weer aangevuld met zand.



8012 Rampen en oorlogen

In 2006 vonden vrijwilligers van "De vrienden van Rottumeroog" weer onderdelen op het strand. Deze zijn nog steeds op Lauwersoog opgeslagen. Op het plaatwerk was toen duidelijk een geschilderde roundel zichtbaar. Het betrof dus een vliegtuig van RAF.

(De Royal Air Force roundel is de cirkel geschilderd op het vliegtuig. De roundel is sinds 1915 het identificatie teken geworden voor de Britse militaire lucht- en zeestrijdmacht).



Mijn conclusie:

Dit vliegtuig van Rottumerplaat, is het vliegtuig waar Flight Sergeant Evered Arthur Reginald (Rex) Leavers mee vloog.

Mededeling van Jaap Frankes.

In **Baflo** komt men bijeen bij het verzetsmonument aan de zuidzijde van de Laurentiuskerk. Op dit monument, waarvoor het initiatief tot oprichting genomen werd door de heren G. Kadijk en K. Pool, als bestuursleden van het "Comité tot oprichting van een monument voor de gevallen strijders in de gemeente Baflo."



staan de namen vermeld van inwoners van de gemeente Baflo, die door verzet tegen de Duitse overheersing het leven lieten.

8012 Rampen en oorlogen

Dit zijn:

- L. Broeils , sergeant, gesneuveld bij de Grebbeberg, in mei 1940,
 P. Gootjes en
 J. P. Gootjes, broers. Doodgeschoten door de SD te Middelstum op 11 febr. 1944.
 K. Stavinga, gestorven op 19 mei 1945 te Nijmegen. Na terugkeer uit Duitsland.
 M. Tillema, gestorven op 6 december 1944 in KZ Muehlenberg bij Hannover.

Het monument is vervaardigd door de heer Coen Schilt.

In onderstaande brief beschrijft hij dat hij zich het monument heeft gedacht als een nog jonge man die met de rechterhand een afwijzend en met de linkerhand een overtuigend gebaar maakt. Oprijzend als een verschijning, een teruggekeerde, uit een neervallend doodskleed, dat naar beneden overgaat in gebroken, onrustige en scherp gekante vormen. Zoo ontwikkelt de figuur zich vanuit deze onrustige vormen beneden naar een zoo mogelijk bovenaardsche rust in het gelaat, waar de ogen over het volstrekt tragische van de oorlogsvoering, de verscheurdheid der samenleving en het klein gedoe van de mens uitzien op een andere werkelijkheid, die de onze omvat en zin geeft.

Als randschrift op de voet van het beeld;

"Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd." Pred. 3 : 11.

De tekst voor het opschrift is natuurlijk slechts een voorstel.



In 1996 is op initiatief van de St. Historische Kring Baflo in het muurtje achter het verzetsmonument een plaat aangebracht, met daarop de namen van de inwoners van de gemeente Baflo, die slachtoffer werden van het oorlogsgeweld.

Dit zijn:

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| Jan Vos, | Den Andel. | Beide kinderen zijn omgekomen op 6 februari 1942, |
| Pieter J. Graver, | Den Andel. | door een aangespoelde bom, een blindganger. |
| Hilbrand Bouwsema, | Tinallinge. | Omgekomen op 16 dec. 1941, door een door |
| | | de RAF afgeworpen bom. |
| L. Vries, | Baflo. | Overleden op 11 december 1944, in Friesland, samen |
| | | met verloofde, bij een vliegtuigaanval op een trein. |

L.B. Datema-Brugma 2010